

---

## Poolse soldaten in de hoofdrol

**GROESBEEK** - In het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek is tot 31 mei de tentoonstelling *De Polen Bevrijders* in ballingschap te zien. Poolse soldaten vochten met de geallieerden voor de vrijheid maar werden zelf niet bevrijd. Hun geschiedenis vormt een van de meest aangrijpende en tegelijkertijd minst belichte verhalen uit de bevrijdingsperiode. De Tweede Wereldoorlog begon in Polen en de bezet-

ting was hier zeer repressief. De meest beruchte concentratie- en vernietigingskampen waren in Polen te vinden: Treblinka, Sobibor, Auschwitz. Maar vanaf het begin van de oorlog had Polen ook een grote verzetsbeweging. Topstukken en beeldmateriaal zijn afkomstig uit Nederlandse en Poolse musea: het Generaal Maczek Museum in Breda, het Nationaal Tweede Wereldoorlog Museum in Gdansk, het Poolse Le-

ger Museum in Warschau, het Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam en het Eyewitness Museum te Beek. Te zien zijn een Enigma-machine en de uniformen van de generaals Sosabowski en Maczek. Indrukwekkende foto's worden afgewisseld met verrassende persoonlijke verhalen over bijvoorbeeld de beer Wojtek, de mascotte van de Poolse eenheden. Info: [www.bevrijdingsmuseum.nl](http://www.bevrijdingsmuseum.nl).

