

Beste Jan,

Een dezer dagen is het twintig jaar geleden dat ik tegenover jou in jouw kamertje in "het MC" aan de Boerhaavestraat aan mijn SARA-rally begon. Ik moet zeggen aan onze rally, want met jou als coördinator, contactpersoon en bestuurslid heb ik een heel traject afgelegd. Jij toonde je daarbij een perfecte kaartlezer, die mij voor afdwalingen mijns wegs behoedde. De enige keer dat jij mij niet wist te overtuigen nam ik in Washington DC volgens jou te snel de kruispunten. Nog steeds meen ik dat jij mijn stelling, dat de kans op een botsing kleiner is naarmate men sneller de kruising neemt, onvoldoende hebt weerlegd.

Na de jaren van SARA bij de VU kwamen we in ZWOCOCO-verband weer samen in het WCW. Uit blijdschap daarover liet ik jou toen wonen op mijn grond en jij mij op de jouwe.

Maar bestuurderen komen, bestuurderen gaan. En zelfs het (S)MC gaat als partner uit SARA. Ik hoop Jan, dat jij met evenveel plezier als ik terug kijkt op onze rally en dat je nog veel tijd zult mogen besteden en genoeg zult beleven aan jouw volgende puzzelrit: die in de Rijksarchieven.

Tjaart Schipper,
directeur SARA