



Van een afstand heb ik vaak met bewondering gekeken naar het werk van Herman e.s. Verleden, heden en toekomst waren steeds vertegenwoordigd: klassieke problemen werden aangepakt met moderne techniek en met relevantie voor toekomstige toepassingen. Het zegt volgens mij ook iets over Herman als mens, hij is niet iemand die de waan van de dag achterna holt, tegelijkertijd is hij niet van het heden vervreemd. En hij riet raken in perspectief, misschien daarom ook dat hij nu al afscheid kan nemen.

Het is jammer dat Dick Winter, met wie ik nog een tijd een kamer heb gedeeld, geen deel kon uitmaken van de festiviteiten.

Ik wens Herman en de zijnen plezierige jaren toe.

Paul de Leeuw

Blaise Pascal

"Deux excès: exclure la raison,
n'admettre que la raison"

en

"C'est le cœur qui sent Dieu,
et non la raison"