

EERBETOON DOOR ROB VAN DER MEI

Herman te Riele

Een
bijzonder
mens

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets terug moest doen voor de maatschappij.”, “Je kennis en vaardigheden overbrengen op jonge mensen verrijkt je leven.”, en “Het klinkt paradoxaal maar het (schijnbaar) toenemende atheïsme in de maatschappij versterkt op de een of andere manier mijn geloofsleven.” Het zijn zomaar wat uitspraken over een veelzijdige en innemende persoonlijkheid.



Eens een CWI-er, altijd een CWI-er

Wij waren al langer CWI-collega's, maar hebben elkaar beter leren kennen toen je me op een blauwe maandag vroeg of ik zin had om het secretariaat van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) van je over te nemen. Nou kan ik me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat ik daar echt zin in had, maar blijkaar heb ik in een overmoedige bui toch “ja” gezegd. Dat soort buien heb ik nogal eens. Zo kon het ook gebeuren dat ik voordat ik het in de gaten had lid van de Ondernemingsraad werd toen Wilmy van Ojik een keer bij me binnenstapte op zoek naar nieuwe OR-leden. Maar als je ja zegt, moet je niet zeuren.

.....
Je was een fantastische collega, 100% betrouwbaar en iemand op wie je altijd kunt rekenen.

.....
De bedoeling was dat ik jou zou doen vergeten. Terugkijkend durf ik wel te stellen dat dat *niet helemaal*, of beter gezegd *helemaal niet*, gelukt is. Jouw dossierkennis en accuratesse zijn nu eenmaal onovertroffen. Je bleef gelukkig ook altijd allerlei klussen doen die ik eigenlijk zou moeten doen. Het aanleveren van jaaroverzichten voor het NAW, de KWG Nieuwsbrief, statutenwijzigingen, noem maar op. En nooit een onvertogen woord over mijn matige functioneren als secretaris, en dat siert je. En ja, het KWG-bestuur kan nu eenmaal niet zonder jou, en daarom heb je je bij mijn vertrek alsnog laten overhalen om nog een extra termijn aan te blijven als bestuurslid, en als *het collectieve geweten van het KWG*. Wat een plichtsbef. Ook dat siert je.

.....
Herman is – en blijft ook na zijn pensionering – het collectieve geheugen van het KWG-bestuur.

.....
Toch kijk ik met veel plezier terug op onze gezamenlijke KWG-tijd. Ik weet nog wel dat je een keer bijna ontplofte tijdens een vergadering. Je zat midden in de stress van de 5ECM-organisatie, toen er een verzoek binnen kwam voor de organisatie van een zo mogelijk nog groter congres in Nederland in 2014. Al gauw werd toen

Wat lacherig geopperd *dat dat misschien wel iets voor Herman zou zijn*. Hoe je daarop reageerde? Nou, laten we het er maar op houden dat je niet echt stond te popelen.

.....
Dat atheïsme het geloof van een gelovige versterkt is ongelofelijk.
.....

Je hebt prachtige bijdragen geleverd aan de wetenschap, in het bijzonder aan de getaltheorie. Je resultaten op het gebied van de Riemann-hypothese hebben je wetenschappelijke wereldfaam bezorgd. En de factorisatie van RSA-512 was zo spectaculair dat het de wereldpers haalde. Over maatschappelijke impact gesproken!

.....
De *Te Riele* hypothese luidt: als twee getallen bevriend zijn, zijn ze dat voor altijd.
.....

Bescheidenheid siert de mens: ik heb nooit geweten dat je zo actief was in de kerk. Je bent lector, zingt in twee kerkkoren en zit (hoe kan het ook anders) in het bestuur. Om met Louis van Gaal te spreken: dat zijn drie dubbele plussen. En tja, bij het kopje *opleiden van misdienaren* zet ik toch een vraagtekentje (grapje). Maar dat wordt weer goedge maakt door de dubbele plus voor al het vrijwilligerswerk bij de bridge-club.

Zou Herman het na zijn pensionering rustig aan gaan doen? De vraag stellen is 'm beantwoorden. En daarom hoop ik dat je tijd zult blijven vinden om nog regelmatig op het CWI langs te komen. Beste Herman, bedankt voor je collegialiteit en voor alles wat je voor het CWI betekend hebt. Ik wens jou en Toke alle geluk in deze volgende mooie fase in jullie leven. Het ga jullie goed.

.....
Het CWI blijft een geweldige plaats om te werken, maar zal wel anders zijn zonder Herman.
.....







