

Hallo Jan Karel,

Even was ik verbaasd te horen dat je in november a.s. afscheid neemt van het CWI. Nu al? In mijn beleving ben je daar nog lang niet aan toe.

Ik heb je leren kennen in het Dommelgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven en bij het inrichten van je kamer viel het me al op hoe goed je je drukke werkzaamheden organiseerde. Daarom vond ik het ook fijn om als secretaresse voor je te werken. Ik weet nog dat ik in 1 jaar tijd 1000 referee-brieven voor je typte in je functie als editor van een aantal belangrijke tijdschriften. (De fles champagne als dank vergeet ik niet snel.)

Wat ik ook niet vergeet: toen ik tijdens m'n zwangerschap van Inge plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen, was jij de eerste die bij Hans kwam vragen hoe het met mij was.

Je zestigste verjaardag werd nog op de TU/e gevierd met een wetenschappelijke middag en afgesloten met een heerlijk diner waar ik gezellig met Catrien en Hidde heb bijgepraat en foto's van hun zoontje heb gezien.

Daarna werd het contact veel minder, maar elke keer als je weer in Eindhoven was en langs kwam voor de post, heb ik vaak teruggedacht aan de tijd dat ik je secretaresse was. Ik bewaar daar goede herinneringen aan.

Dat Karen aan de TU/e kwam werken en regelmatig even binnen kwam als zij jouw post ophaalde, om 'bij te praten' heb ik heel plezierig gevonden!

Ik stop met herinneringen ophalen. Het is tijd om vooruit te kijken. Ik wens jou, Karen en de kinderen een hele goede tijd toe. Meer tijd voor je gezin, om te lezen, te koken en naar muziek te luisteren, wens ik je van harte toe.

Hartelijke groeten, ook van Hans,

Harma Koops